

## Inhoud

Hoe leren we ons positief te verbinden met anderen? Het heeft te maken met het feit of we zelf genoeg in onze identiteit staan. Dan zal ik me door de anderen niet laten opsorpen en mijn energie verliezen, maar zal ik tevens mijn angst verliezen om met anderen verbindingen aan te gaan. Ik zal ook vrijer worden en de andere niet nodig hebben om iets te vervangen dat ik in mijn leven nooit gehad heb (bv. liefde en bevestiging in het gezin van oorsprong). Zo leren we omgaan met verschillende gevoeligheden in de relaties en mechanismen van co-dependentie te doorzien.

Actieve deelname wordt gevraagd in deelgroepen en in persoonlijke verwerking, die ook soms creatief kan zijn. Verder zijn er meditatiemomenten, Eucharistie en mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening.

Naast begeleiding in groepjes is er ook mogelijkheid tot individuele gesprekken. Daarom is het aantal beperkt tot 24 deelnemers.

### **Weekend vrijdagavond 26 oktober tot zondagnamiddag 28 oktober 2018**

Onthaal vanaf vrijdagavond 9 oktober 18.30u.

We starten met de eerste conferentie om 19u tot zondagnamiddag (einde voorzien om 16u00).

Kosten: maaltijden en honorarium 120 € per weekend

Inschrijving tot 17 oktober 2018

Beperkte gelegenheid tot overnachting is mogelijk. € 5/nacht

#### **Dit weekend gaat door in**

Het gebedshuis Cara Nova, O Maria

Kliniekstraat 48 9050 Gentbrugge

tel: 0498453419 - e-mail: cara.nova@telenet.be

www.caranova.be

# identiteit en relatie



**WEEKEND**  
**26-28 oktober 2018**

P.Patrick Lens

Mevr. Riet Trypsteen

Thèrese & Robert

Henckes-Ronsse

## BEGELEIDERS

### Patrick Lens

Dominicaan en doctor in theologie. Verantwoordelijke van de studentenpastoraal in Brussel.

Actief in theologisch vormingswerk in binnen-en buitenland.

Begeleidt verschillende spirituele retraites.

Psychotherapeut (Gestalt) .

Auteur van het boek: 'God diep in mij.'

(Een weg naar innerlijke vrede met Meister Eckhart)

en van 'de leeuw en het lam'

### Riet Trypsteen

Licentiate godsdienstwetenschappen.

Bekwaamde zich in Gestalttherapie en is gevormd in de spirituele begeleiding aan de hand van de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius.

Was enkele jaren werkzaam in stervensbegeleiding en pastoraal in een algemeen ziekenhuis.

Is momenteel godsdienstlerares in het Sint-Janscollege te Gent.

Werkt mee aan weekends en retraites, en doet

persoonlijke coaching en begeleiding.

Is ook medewerkster van 'Levend Water'.

### Robert en Thèrèse Henckes-Ronsse

Hebben 4 kinderen en 11 kleinkinderen.

Samen auteurs van boeken over adoptie,

Huwelijk, vaderschap en verliesverwerking

( in het Frans uitgegeven)

### Robert

Chirurg en palliatieve zorgarts.

Momenteel geestelijke begeleider o.a. in 'Levend water' (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit) en heeft een opleiding gehad bij "Bethasda" (S.Pacot)

Auteur van het boek: Het is volbracht.

(Antwoorden van leven op vragen rond de dood)

### Thérèse

Psychologe en psychotherapeute vanuit systeem – en communicatietheorie, en vanuit contextuele benadering. Actief in psychologische en geestelijke begeleiding en supervisies. Werkt o.a. mee aan 'Levend Water'.

*Samen met P.Patrick Lens en Riet Trypsteen vormen ze de werkgroep 'Prisma'*



—INSCHRIJVING

Na(a)m(en):

Geboortedatum(s)

Straat + nummer:

Postcode + Gemeente:

